

De term *tabloid* die is afgeleid van de merknaam voor een medicinaal tabletje is synoniem geworden voor schandaalbladen. De Engelse traditie die in 1896 begon met de *Daily Mail* is met name door *The Sun* tot 'grote hoogten' gestuwd; *The Sun* heeft met drie miljoen exemplaren de hoogste oplage van alle Engelstalige kranten wereldwijd. In Nederland worden de termen boulevardblad en boulevardpers gebruikt, afgeleid van de slechte reputatie die badplaatsen hebben gekregen toen ze zich ontwikkelden van kuuroord voor de *upper class* tot amusementsindustrie voor de *working class*, opnieuw een Engelse uitvinding, getuige de reputatie van Blackpool en Great Yarmouth. *The Sun* biedt vanaf £9,50 vakanties aan in Great Yarmouth. En zo is de cirkel weer rond.

Lisa Jardine schreef *Going Dutch* (HarperCollins, 2008), een historische studie over de culturele wisselwerking, eind 17e eeuw, tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en Engeland die grote consequenties had voor Engeland op politiek en cultureel gebied. Een historische studie is niet bepaald lectuur die badgasten in Great Yarmouth of Scheveningen meenemen naar het strand. Toch laat het boek van Jardine zich regelmatig lezen als een 17e eeuws boulevardblad. De Koninklijke schandalen zijn niet van de lucht en de culturele parallellen zijn vaak bijzonder. Als Willem II tijdens zijn glorieuze intocht in London van de route afwijkt om even St. James Park

te bekijken ontpopt hij zich als een Engelse tuinliefhebber. Ze zijn hem letterlijk even kwijt. De Engelse obsessie met hun geschiedenis, de hopeloze zoektocht naar een eigen identiteit in een snel veranderende wereld, de klassenmaatschappij die nog altijd overeind staat, het contrasteert sterk met de Nederlandse handelsgeest die heeft geleid tot een flexibele identiteit. Het wemelt van de historische programma's op de BBC met presentatoren die door het beeld stuiten van enthousiasme over de geschiedenis.

Als het in Engeland mogelijk is om op *prime time* een historisch programma uit te zenden dan moet het ook mogelijk zijn om een boulevardblad te maken van Lisa Jardine's studie: *history for the masses*. Op eenzelfde wijze zou het *Time and Tidemuseum* in Yarmouth een brug kunnen slaan tussen museale geschiedenis en badplaats.

**THE Sun**

**HO HO HO Willem Frederik of Orange welcomed as Santa Claus at Scheveningen beach**

**William II Prince of Orange (14) and Princess Mary Stuart (9) get married at Whitehall Palace**

**Scandalously arranged marriage between minors**

**SAVE £5.20 OFF SHOPPING WITH CAPTAIN CRUNCH VOUCHERS: PAGES 36 & 37**

**ONLY £9,50 DAY TRIP GREAT YARMOUTH**

**Willem III of Orange marries his cousin Mary**

**MACEDONIA... ENGLAND... SEE SUNSPORT**

